



*Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje.
En alle beetje die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelfs ontgaan,
je zegt: 'ik ben wat moe'.
Maar op 'n keer, dan ben je
aan je laatste beetje toe.*

(Toon Hermans)

Wij nemen dankbaar afscheid van

Livina Margaretha Hulshagen

"Moeke, ma, ons Margriet"

echtgenote van John Alfons Everaerts (+2003)

°Lummen, 30 augustus 1930 - †Beringen, 31 januari 2021

Het liefst hadden we samen met u afscheid genomen,
maar omwille van deze uitzonderlijke tijden zal de
uitvaartliturgie in de O.-L.-Vrouw Geboortekerk te Donk,
gevolgd door de bijzetting in het familiegraf op de
begraafplaats aldaar, plaatsvinden in besloten kring.

Online condoleren: www.uitvaart-matterne.be

Rouwadres: Familie Everaerts-Hulshagen,
p.a. Diestsesteenweg 82, 3540 Herk-de-Stad.

Gelieve dit bericht als kennisgeving te aanvaarden.